

MAANDAG,



4 DECEMBER.

SURINAAMSCHIE COURANT.

PARAMARIBO.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 1 December 1843.

Namens den Gouverneur Generaal, wordt hiermede bekend gemaakt, dat de Zetting van het Brood over deze loopende maand, is bepaald, als volgt:

— Dat een BROOD van acht centen, zal moeten wegen 8 oncen.

— En dat van vier centen, 4 oncen.

Wordende alzoo alle Broodbakkers gelast, zich daaraan te gelaten.

De Gouvernements Secretaris,

G. S. DE VEER.

ADVERTENTIE.

Transporten.

(2866) Den 30sten November 1843. EX-PLICTEUR, aan J. C. VAN HEURN, van het Huis en Erf, aan de Prinestraat, Nieuwe Wijk La. E. No. 263 en Oude Wijk La. D. No. 837.

Den 1sten December. A. H. F. J. KENNEDY en A. UGGEWAND op. JUSTUS JACOBUS VAN DER MEULEN Jr., representerende:

1. JEANNE FRANÇOISE JULIE WEE-MAALS, Wed. in eerste Huwelijk van HENRI FRANÇOIS GASPARD IGNACE D'OLDENNEEL DE HEERENBRINCK, en in tweede Huwelijk van ANTOINE JOSEPH BARON D'OLDENNEEL.

2. ANNA CAROLINA D'OLDENNEEL DE HEERENBRINCK.

3. CHARLES ANTOINE JOSEPH D'OLDENNEEL DE HEERENBRINCK.

4. HIJNCINTHE JOSSE NORBERT D'OLDENNEEL DE HEERENBRINCK. — En

5. GUILLEAUME MARIA D'OLDENNEEL DE HEERENBRINCK, Eigenaar van een groot en in volop eigendom, als in vruchtgebruik van twee onverdeelde derde parten der Plantagen Nieuw Aconaribo en de Zonnebloem, aan HUGH WRIGHT & Co., van de voorschrevene twee derde parten in de voormelde Plantagen Nieuw Aconaribo en de Zonnebloem e. a., gelegen binnen deze Kolonie, de eerste aan de rivier Cottica en de tweede aan de Kabbes Kreek.

Paramaribo, den 2 December 1843.

De Griffier van het Gerechtshof te Suriname,

A. VAN MEERTEN.

(30360) De Explicteur bij het Gerechtshof te Suriname, zal op Vrijdag den 8sten December 1843, des voormiddags om half negen ure, ten overstaan van Heeren Gecommitteerde Raden, uit gemeld Gerechtshof, publiek bij Executie verkoopen:

Het HUIS en ERF, gelegen aan de Burenstraat, bekend onder La. D. No. 698, Oude Wijk en La. D. No.

121 Nieuwe Wijk, aankomende WILHELMINA FRANCINA van BEAUDOWIN.

Paramaribo, den 2 December 1843.

E. M. SCHOTBOEGH.

TOONEEL GENOOTSCHAP: THALIA.

DINGSDAG den 5 December 1843.

MARIA VAN LALAIN,

Treurspel in vijf bedrijven, door J. Komsz.

De Secretaris,

(30350)

H. P. WESENHAGEN.

(30359) De Vendu-meester A. SALOMONS, zal MORGEN om negen ure, verkoopen: PROVISIEN, STUKGOEDEN, een partij, RECHT P. PLANKEN, en 7 CEDERSPOREN. — Alsmade: een partij WANE- en KOPIE PLANKEN, voor rekening den Houtgrond Osemo.

Scheepstijdingen.

BINNENGEKOMEN.

Den 30sten November, het Schip Drie Broeders, Kapt. H. J. Houtart, van Amsterdam, lantst van Genin, hebbende 61 dagen reis.

Den 2den dezer, het Schip Amphitrite, Kapt. F. Jansen, van Rotterdam, hebbende 56 dagen reis.

UITGEKAARD.

Den 27sten November, de Nt. Am. Brk Mexican. Kapt. N. Rogers, naar Boston; lading: 338 vaten Melassia.

Mengelingen.

Maria van Eltham.

De held des geschiedenis is zich, met zijne ouders, in het jaar 1610 in het dorp Eltham komen vestigen. Het zijn vreemdelingen en zij zijn er geheel onbekend. Er is iets geheimzinnigs aan hen verbonden, en een ieder is nieuwsgierig, wie de Rossiters (zoo noemen zij zich) toch wel wezen mogen. De moeder sterft in akelige zinsverbijstering; de vader volgt haar weldra in het graf. Bij binnne aankomst, werden zij aanvankelijk opgenomen in de woning van een landman, wiens beminnelijke dochter Maria, veel belangstelling in die familie, en vooral in het overgebleven lid derzelve, betoont. Deze bemerkt zulks en waarschuwt haar dat hij niet kan — dat hij niet mag beminnen. Hij verzekert haar zulks plegt en herhaaldelijk. Zij komen overeen vrienden te blijven, en hunne vriendschap nimmer in een anderen hartstogt te zullen laten overgaan. Aldus blijven zij getrust voortleven, tot Gamaches, een Fransch pastoor, die, eenige jaren vroeger, vriendschappelijk verkeer met den landman gehad had en Maria, die toen een kind was, met belangstelling en welgevallen had gade geslagen, op het dorp kwam. Toen Rossiter zulks vernam, ontstelde hij en verliet hij Eltham, om zich niet ver van daar te gaan vestigen. Gamaches bewijst Maria, allerlei voorkomendheden, en wordt tot twee-

maal toe door den altijd waakzamen Rossiter in zijne boze ontwerpen gestuit en er voor gekastijdt. Ten laatste keert hij naar Frankrijk terug, en Rossiter komt op nieuw onder hetzelfde dak met Maria wonen.

Eene crisis, op hare moeder gevallen, noodzaakt Maria om Gamaches te Calais, waar zij dezelve ontvangen moest, te gaan opzoeken. Zij smeekt Rossiter om haar op die reis te beschermend geleide te dienen. Hij stemt er slechts met veel moeite in toe om met haar te gaan; en na verschillende avonturen en toen er geen gevaar meer te vrezen scheen, wordt hij overtuigd de broeder te zijn van Revallac, den moordenaar van Hendrik IV, wiens onmenschelijke vonnis al zijne betrekkingen tot ballingschap veroordeelde, en tot den dood, wanneer zij, onder zekere omstandigheden, haar hnn vaderland terugkeerden.

Dit is kortelijk de loop van de geschiedenis, welker verschillend episoden te talrijk zijn om in deze onze vlugtige achts te worden opgenomen. De Hoofdschout van Calais is, hoewel hij daarvan den grootsten weerzin heeft, verplicht om het vonnis op den gevangene ten nitroer te doen leggen, en nu gaat het verhaal aldus voort:

De gevangene bewaarde hierop het stilzwijgen; en Gamaches zag, met een gelaat vol vreugde, dat het grens pen te beschrijven is, nu eens Maria, dan weder Rossiter aan.

Vastelijk overtuigd dat zijn slagoffer den volgenden morgen ter dood gebracht zou worden, verwijderde hij zich van daar.

„Eene gunst,” sprak Rossiter: zich tot den Hoofdschout wendende, die tot tranen toe bewogen schen, eene gunst heb ik te verzoeken... dat ik namentlijk vrijelijk met mijne vlekkelooze reisgezellen moge spreken.

„Dat verzoek is u toegestaan, onder voorwaarde dat zulks in mijne tegenwoordigheid gebeure.”

De zaal waarin dit geregteijk onderzoek zoo onverwacht had plaats gegrepen, werd daarop geheel ontruimd, en daarop van de verkregen vergunning gebruik makende, sprak hij:

„Mijn hart is verslagen, mijn geest is geschokt, zoodat ik nauwelijks weet waar ik ben of wat er is voorgevallen sedert ik mij hier bevind; doch ik heb een voorgevoel dat ik op het punt ben van het leven te verliezen, en daarom verlangde ik, u nu nog toe te spreken.

„Ik ben inderdaad de broeder van dat ongelukkige schepsel, hetwelk dolzinnig zijn den Koning het leven benam. Het vreeselijke vonnis, hetwelk inhield dat zijn vleesch met gloeiende tangen van zijne borst, zijne armen en zijne dijen zou gescheurd worden — dat er kokend lood in zijne wonden zou gegoten worden, en dat, eindelijk, zijn lichaam tot asche zou verbrand worden — datzelfde vonnis, zeg ik, sprak de ballingschap over mijne ouders uit, en deed hen en mij naar een vreemd land gaan, waar wij aan kwamen in omstandigheden, die gij niet zult vergeten hebben. De krankzinnigheid mijner moeder, de dood mijns vaders, volgden weldra. Het waren de thans bekend, gewone verschrikkelijke gebeurtenissen, die mijne handelingen te waarschuws bestuurd. Opdat gij geen gevaar zoudt loopen om voor altijd in de hand

en nu te leven, gevoelde ik mij, reeds bij het eerste ontstaan van deze vriendschap, gedwongen u, misschien wel wat onbescheiden, doch met de eerlijkste bedoeling, toen ik uwe toenemende genegenheid bemerkte, te verklaren, dat ik nimmer uw minnaar zou kunnen zijn.

„Maar daarvoor was ook nog eene andere reden, die het thans onnoodig is te openbaren.

„Toen Gamaches te Eltham kwam, herinnerde ik mij zijn' persoon, zoodra ik hem zag, zeef goed. Te Parijs had ik hem, nadat mijn lijdende broeder herhaaldelijk de vreeslijkste martelingen met de beenijzers had doorgestaan, had ik hem, dat monster, naar den ongelukkige toe zien gaan, niet om het bezwijmende slagoffer te verlichten, maar om hem bittere verwijtingen toe te voegen, terwijl hij hem, door allerlei arglistige gezegden, tot een meeneed trachtte over te halen. Wijze en godvruchtige mannen van vroegere tijden, hebben het met nauwgezette zorg zoo beschikt, dat hij die misdreven had en met den dood moest boeten, in zijn laatste uur door een bedienaar des Goddelijken Woords zou worden bijgestaan, opdat de ziel, bij haar verscheiden van hier, in zekere mate van hare aardse banden zou gezuiverd worden en voorbereid zou wezen om in die heerlijke onsterfelijkheid in te gaan, welke de Goddelijke barmhartigheid den wezentlijk berouwhebbenden zondaar heeft toegezegd. Uwe liefderijke beschikking werd voor mijn armen broeder in een werktuig van marteling veranderd, dat veel pijnliker was dan al de andere. Toen, in die oogenblikken, zijn verstand door de vreeselijke pijnen kon geacht worden verbijsterd te zijn, werd hij door het aanbod van eene oogenblikkelijke ontheffing van smart, in verzoeking gebracht om, tegen zijn eed in (want voordat hij op de pijnbank gebracht werd, had hij plegtig moeten zweren), anderen die zijnen naam voerden, als medeplegigen aan zijne misdaden aan te wijzen. Om zijnentwil verheeg ik mij, dat hij die zware beproeving met de standvastigheid van een' martelaar heeft doorgestaan. Ik sloeg met afgrijzen en verkropte woede, de bedaardheid en doorzettenheid gade, waarmede de afgezant des Hemels, zoo als hij vermeent zich te kunnen noemen, zijn best deed om, gedurende de voorafgaande regtspleging, waaraan François onderworpen werd, dezen tot eene misdad aan te zetten. Met dezelfde volharding, en op het openbare schavot, herhaalde dat zeldse schepsel zijne onmenselijke overredingen in het laatste tijdperk van mijns broeders vreeselijk lijdens, op de place de Grève.

„Het is op dit gedrag, dat mijn oordeel ontrent Gamaches zich vestigde. Heb ik misgetast, Maria? Handelde hij als een vriend uws vaders, of zocht hij u tot schande te brengen?

„Hij heeft zich als een snoode ellendeling gedragen!" sprak Maria. „Zonder uwe edelmooie tusschenkomst, weet ik niet tot welke schandelijke laagheden zijn slecht hart niet zou zijn overgegaan."

„Het voorgevallene alhier zal nu ook aan uw vader bekend worden. Ontmasker den leichelaar, opdat hij, wanneer ik niet meer op aarde zijn zal, het nederige naar vreedzame verblijf der onschuld niet meer durve naderen.

„Ik wil u thans niet langer weêrhouden. Bid voor mij als mijn laatste uur daar is; stervende zal mijn laatste woord, mijn laatste segen voor u zijn, Maria... mijne vriendin.

„Ik bedank u, mijnheer, voor uwe onafhankelijkheid," voegde hij er bij, zich tot den magistraat wendende; „thans zou ik gaarne naar de gevangenis terugkeeren."

„Wroede Rossiter?" riep Maria uit, waarom hebt gij mij niet vroeger uw geheint toevertrouwd? waarom deedt gij mij de redenen niet mede, die u deden verlangen om, in weerwil van den storm, in zoo te steken?

Ik zou mij zelve zeer ynnig op de onstnimmige diepte hebben bevestigd, met de oogen den donder hebben hooren ratelen, en de verblindende stralen des weerlichts met welgevallen de lucht hebben zien klieven, indien ik geweten had dat, door deze gevaren te trotseren, mijn beschermers zich in veiligheid bevond."

„Uwe geschiedenis," sprak de Hoofdschout, is zeer treurig. Ach! dat het mij gegeven ware u troost te kunnen geven. Wat dit hulpeloze meisje betreft, voor hare veiligheid zal ik zorgen. Voor dezen nacht zal ik haar bezorgen in het huis van een kapitein, die morgen ochtend nitzelt. Zijne vrouw is braaf en goedhartig, en zal alle mogelijke zorg voor haar dragen."

Daarop werd de gevangene weggevoerd en Maria naar de woning van den zeeman gebracht. Het oogenblik van scheiden, was treffend — Rossiter was kalm; maar Maria, die in tranen wegsmeelt en de overtuiging had dat zij in deze wereld nimmer weder met elkander vereenigd zouden worden, aan te zien en niet de diepste droefheid te voelen, zou niet mogelijk geweest zijn.

De Hoofdschout strekte zijne zorgen ook uit over de gelden, die Maria bij zich had. Hij kwam in den late avond naar het rustige verblijf, waar zij op zijne aanbeveling was opgenomen geworden. Hij sprak er met den meester des huizes, en vervolgens gingen zij gezamenlijk ter deur uit. Toen zij terug kwamen, was het omstreeks middernacht. Maria zat te weenen.

In het gelaat des Magistraats lag iets openruims; hij trachtte het meisje moed in te spreken, en hield haar voor oogen dat hare diepe neerslagtigheid zou eindigen met haar nog verder ongelukkig te maken, zonder iets goeds te weeg te kunnen brengen.

„Ik ben daarvan overtuigd," sprak Maria; „tranen kunnen het onheil niet afwenden; maar zich te onthouden, dezelve te laten vloeijen, is zich een pijnlijk geweld aandoen, ja is onmogelijk. Hebt gij mij iets mede te deelen dat dezelve zou kunnen stuiten? Als gij dat kunt, houd ik mij verzekerd dat gij het doen zult. Is er geen hoop meer voor den gevangene?"

„Zoo lang er leven is, zegt het oude spreekwoord, is er hoop. Ik vrees om eene onzekere hoop op te wekken, maar dit alleen wil ik u zeggen, dat wat er ook moge gezegd worden, wat gij ook van dezen of genen, en zelfs van mij, magt hooren dat van een bedroevenden aard is, tracht dan den moed maar niet geheel te verliezen; en mogt u een geheim worden toevertrouwd, bewaar het dan zorgvuldig."

Dit gezegd hebbende verliet hij haar. Maria trachtte eenige inlichtingen bij den kapitein te bekomen, maar vernam niets dat geschikt was om haar te vertroosten. Zij hoorde van hem, dat er toebereidselen voor eene straf-oefening gemaakt werden, en dat er reeds een galg op de markt was opgericht geworden.

Maria deed dien nacht geen oog toe. Zij telde in haar klein vertrek al de uren, die de groote stadsklok achtervolgens verkondigde, toen het acht ure in den morgen sloeg, werd zij naar beneden geroepen om te ontbijten; het was haar echter niet mogelijk iets te gebruiken. In weerwil van de vriendelijke uitnoodigingen van hare gastvrouw, bleef Maria aanhoudend voor alles bedanken, toen de Hoofdschout werd aangediend en een oogenblik daarna binnen kwam.

„Ik kon niet nalaten," sprak hij, „derom morgen naar uwe gezondheid te komen vernemen. Ik hoop dat gij de noodige bedaardheid van geest zult hebben herkeeren, om uwen ongelukkigen toestand gelaten te dragen. Verlangt gij soms het een of ander te weten, waarom trekt ik in staat zou kunnen zijn eenige opheldering te geven?"

„Ik wilde vragen," antwoordde Maria, „of..." en hield hij stil, niet in staat zijnde den zin te voleindigen.

„Gij wildet naar Ravallac vragen. Met hem is alles gedaan."

„Is hij niet meer op aarde?"

„Hij is van hier gegaan."

„God ontferme zich mijner!"

Maria bedekte hare oogen met beide handen, maar uitte verder geen woord. Droefheid scheen haar spraakvermogen geheel verlamd te hebben.

„Ik verlang," sprak de Hoofdschout, „niet nog meer door bijzonderheden te hooren. De taak, die behoef ik niet te zeggen, werd niet vrijwillig door mij volvoerd. Alles is voorbij, en er blijft niets meer te doen dan u te vertroosten. Deze brave man gaat binnen een paar uren Dover verlaten, en schroom niet hem vrijmoedig alles te vragen, wat gedurende de reis, voor uwe gezondheid of gerief zoudt mogen verlangen."

Maria knikte met het hoofd om hare erkentelijkheid te betuigen, zijnde haar hart te vol om te kunnen spreken. Van lieverlede vernam zij, dat Rossiter voor het aanbreeken van den dag naar de markt was ggebracht geworden; dat aldaar de doodstraf was voltooid geworden, en dat toen de inwoners op hun gewone uur verrezen, zij een menachelijk ligchaam tusschen hemel en aarde hadden zien hangen.

Op het bepaalde uur bevond Maria zich aan boord van het vaartuig. Zij had de woorden, die de Hoofdschout haar den vorigen avond had toegesproken, goed onthouden: „wat gij ook van dezen of genen, en zelfs van mij, magt hooren, blijft moed houden; en mogt u een geheim worden toevertrouwd, bewaar het dan zorgvuldig." Zij deed haar best zich niet aan wanhoop over te geven, doch haar gelaat was herhaaldelijk met tranen bedekt.

Zich zoo veel mogelijk voor ieders oog wilkend verbergen, ging zij naar een hoek van de kajuit zitten. Het weder was fraai en bijna al de passagiers bevonden zich op het dek. Een echter bleef, gedurende het grootste gedeelte der reis, in hare nabijheid. Zij sloeg ter nauwernood acht op hem, totdat hij zich geheel alleen met haar ziende, haar meer naderde; en met welk een afgrijzen werd zij vervuld, toen zij den wraksuchtigen Gamaches herkende.

Zij keerde zich met verontwaardiging van hem af. Hij beproefde het om haar tot bedaren te brengen. Hij verontschuldigde, in de nederigste beyspordingen, zijn gedrag, omtegen Rossiter, schrijvende hij alles aan de overmaat zijner liefde toe.

„Mijn karakter," zeide hij „hield geen middenweg tusschen liefde en haat. Hij die mijn medeminnaar was en mij heerde, is niet meer. Dat Maria er nu in toestemde, de mijne te zijn, ik ben bereid voor haar alles te wagen, ja alles op te offeren — mijn fortuin — mijn land — ja zelfs den hemel."

„Dat laatste," antwoordde Maria, „verachting, om het te laten, zou niet meer te verliezen."

„Verstaad dan ook mijne aangeboden liefde niet. Dezelve is even hevig, als mijne woede doodlijk is. Die ellendeling, Rossiter, zoo als hij zich noemde, heeft ondervonden dat deze niet ongestraft getrotseerd wordt."

„Welke misdaden gij u verdet nog moogt voorstellen, is mij onbekend," sprak zij; maar al ware uwe magt gelijk aan uwe boosheid, dan zou ik eerder al derzelver hevigheid trotseren, dan een uur van bedriegelijke vriedelijkheid doorbrengen met een ellendeling, zoo als ik weet dat gij zijt."

„Wees op uwe hoede!" riep hij op hevigen toon uit; „het gevaar is wellicht daar, waar men er het minst op bedacht is."

(Het slot hierna.)

Gebruikt bij de Erven J. B. R. N. K.